

« Geloofd zij Jezus-Christus. »



Dankbaar aandenken aan
MEVROUW

Thérèse De Vleeschauer

weduwe van de Heer
ALFRED VANDENDRIESSCHE

geboren te Nederbrakel op 17 november 1896
en godvruchtig overleden te (Op)Brakel
op 29 november 1981,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Op de eerste adventszondag, wanneer de kerk zich intens begint voor te bereiden op de komst van de Heer op Kerstmis, is de Heer naar onze overledene gekomen met de uitnodiging: „Kom en volg mij”. Een hoge leeftijd heeft Thérèse mogen bereiken. Samen met haar zusters heeft ze een schone en gelukkige oude dag mogen beleven, tot ze een jaar geleden gehospitaliseerd moest worden. Ook daar was ze gelukkig en tevreden.

Bij dit, zoals bij elk overlijden, ondervinden we hoe troostvol ons geloof is met de zekerheid van de onsterfelijkheid van de ziel en de verrijzenis.

Het heengaan van onze dierbaren moet ons doen nadenken over het blijvend leven in het hiernamaals en over de vergankelijkheid van elke aardse waarde. Heer, Uw wegen zijn wonder en Uw plan met ons is ons onbekend. Wel weten we dat Gij steeds ons blijvend geluk verlangt en daarom doen wij beroep op uw liefde en uw barmhartigheid. Wij bidden U voor onze overledene Thérèse, dat Gij haar, die in U geloofd heeft en haar betrouwen op U heeft gesteld, zoudt opnemen in de blijvende heerlijkheid die Gij aan uw getrouwen hebt beloofd.

De families DE VLEESCHAUWER, VANDEN-
DRIESSCHE, ROOS en DUPREZ

danken U voor de blijken van kristelijke
deelname.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel