



De Heer over leven en dood
nam tot zich
DE HEER

Urbain DE VLEESCHAUWER

echtgenoot van Mevrouw

Jeannine VAN DER HAEGEN

geboren te Nederbrakel, de 24 augustus 1935 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te Gent de 5
januari 1967, gezalfd met de H. Olie.

Wij zijn steeds geschrokken als wij horen dat
een jong leven plots wordt afgebroken. Gods ge-
dachten en Gods plannen zijn dikwijls voor ons
onbegrijpelijk.

Dit jonge paar met een klein kind in een nieuw
zonnig huis was voor ons een voorbeeld van
echt jeugdig geluk. God heeft deze jonge man
naar een nog groter en eeuwig geluk geroepen
dat wij op aarde nu nog niet kunnen bevroeden
noch begrijpen.

In dit tragische voorval zoeken wij onze troost
en klampen wij ons vast aan God onze enige
hoop, ons anker.

Een schone herinnering hebben wij aan deze
man, met zijn goedheid, zijn zachte levensmoed,
zijn bezorgdheid. Wij bidden dan ook voor hem
uit de diep te van ons gemoed : Heer, geef hem
het hemels geluk .

Lieve echtgenote, slechts korte jaren zijn wij
samen geweest in een onblusbare liefde. Ik dank
U voor al de zorgen, voor al de mogelijke en
onmogelijke dingen, die ge voor mij gedaan hebt
vooral tijdens mijn pijnlijke ziekte. Ons kind
vertrouw ik aan uw moederlijke zorgen toe, voed
het op naar mijn voorbeeld. Steeds denk ik aan
U bij God in de hemel. Mijn Jezus barmhar-
tigheid.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.

Uw blijken van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht :

De Families DE VLEESCHAUWER, VAN WIJ-
MEERSCH, VAN DER HAEGEN en VAN
DEN ABBEELE,

Drukk. De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 43470