

Moge hij leven in God !



Gedenkt in uw gebeden

de onsterfelijke ziel van de Heer

URBAIN DE VLEESCHAUWER

echtgenoot van Mevrouw

Prudence GLORIEUX

op 59 jarige leeftijd (Michelbeke 9-10-1902)
overleden te Michelbeke, op 10 januari 1962,
gezalfd met de H. Olie.

Bij het araf van Lazarus sprak Jezus ; „Ik ween,
omdat hij, die ik liefhad, is heengegaan“.

Met alle recht moogt ook gij dus bedroefd zijn en
wenen bij de dood van uw man en vader, die de zi-
nen liefhad en door de zijnen werd bemind. Zo sterk
was de band tussen u en hem, en totdat de allerlaa-
ste kans op leven verdwenen was, hebt gij u aan dit
leven vastgeklampt.

Maar de troost die Jezus gaf aan Martha, geeft
Hij ook aan u : „Ik ben de Verrijzenis en het Leven.
Wie in Mij geloof, zal leven, ook al is hij gestorven...
Geloof gij dit ?

Stijgt dan omhoog met uw gedachten, boven de
natuur en haar smart uit, naar Hem die het eeuwige
Leven is voor hen die de eeuwige Rust zijn binnenge-
gaan.

Knielt neer voor het kruis, waaraan eens de God
mens de droevigste dood stierf, die gevolgd werd
door de grootste blijdschap. Het kruis is troost.

God, die in het verborgene ziet en geen goed on-
beloond laat, wil genadig het offer van mijn leven
aan nemen tot uitboeting van hetgeen ik zou kunnen
hebben misdreven, en voor het geluk van mijn zo
beminde familie.

Te vroeg heb ik u moeten verlaten, beste vrouw,
die mij omringd hebt met zoveel liefde. Dank voor
alles ; uit de hemel zal ik over u waken.

Lieve kinderen, God zegene en beware u. Weest
de steun van moeder en bidt met de kleinen voor
vader, die stervende nog altijd aan u allen dacht.

Beste familieleden en vrienden, verbreek de
band van vriendschap niet en bidt, dat God zich over
mij ontferme in zijn grote barmhartigheid.

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust,
En het eeuwig licht verlichte hem.
Dat hij in vrede ruste. Amen.



Om uw medevoelen in onze droefheid,
maar vooral om de steun van uw ge-
bed voor de ziel van onze dierbare
overledene danken wij U zeer.

De Familie De Vleeschouwer - Glorieux

Uitg. Mw L. De Vleeschouwer. Michelbeke