



Heer, ontvang in genade, de ziel van

Mevrouw

Valentine DEVLEESCHAUWER

weduwe van de Heer

René DETEMMERMAN,

geboren te Everbeek op 3 mei 1880 en er
naar het Vaderhuis teruggeroepen
op 10 februari 1974,
gesterkt met de genademiddelen van de Heer.

Wij allen hopen oud te worden maar vren de ouderdom. En dat is omdat het, zoals Goethe schrijft, een kunst is de ouderdom te dragen.

Onze afgestorvene Valentine heeft zeker de kunst verstaan om oud te zijn. Met een jong hart, is zij gegroeid, dag na dag in de warme gezelligheid bij haar dochter en gezin, waar ze mee genoot van alle goede dingen en met werkzaamheid en humor de vreugde nog deed toenemen. Zij waardeerde haar hoge ouderdom en wist er dank om te zeggen.

En juist zoals ze stillekens is oud geworden is ze zachtjes naar de dood toegegroeid en uitgegaan als een kaars.

Mijn goede schoondochter en familie, naast God heb ik zoveel te danken aan U en ik

doe het tot over de grenzen van de dood. Dat God U zegene met nog vele jaren en bid voor mij.

De families

DEVLEESCHAUWER,
DETEMMERMAN,
VANDE VELDE,
VANDERMEEREN,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming in de rouw die hen treft.

Uitg. R. Van der Geynst, Everbeek