

De Heer is mijn licht en mijn leidman. Ps. 27



In de vrede van Christus ruste

DE HEER

ALBERT DE VLEESCHOUWER

weduwnaar van **MARIA DE VOS**

geboren te St.-Goriks-Oudenhove op 10 augustus 1913 en godvruchtig overleden in de St.-Vincetiuskliniek te Deinze op 30 april 1990, gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Een jaar nadat Albert zijn parochie verliet, waar hij zolang had gewoond en geleefd, heeft hij ook deze wereld verlaten om naar een eeuwige verblijfplaats toe te gaan.

De overledene was een minzaam man die goed kon omgaan met de mensen. Als mijnwerker moest hij zeer vroeg op rust gaan. Zoals bij zoveel mijnwerkers waren de longen aangetast. Hij stelde zich ten dienste als vrije bode van C.M., B.A.C. en A.C.V. De kleine vergoeding van die tijd volstond nauwelijks om de onkosten aan het werk verbonden te betalen. Van 's morgens tot 's avonds was Albert op de baan. Hij had steeds tijd voor een babbeltje met de mensen, om naar hen te luisteren. Hier en daar een boodschap doen voor een zieke of bejaarde, eens tot aan de apotheek gaan, een brief posten. Het was allemaal in zijn werk als vrijwilliger inbegrepen. Hij deed het met veel liefde en met grote zorg en hij deed het vanuit zijn gelovig zijn. In het bijwonen van de eucharistie vond hij de sterkte om de naastenliefde daadwerkelijk te beleven.

Nadat de vijf kinderen gehuwd waren en na de dood van zijn vrouw een paar jaar geleden, bleef hij nog een tijdje alleen wonen, maar de wankelige gezondheid verplichtten hem te verhuizen. Hij ging inwonen bij zijn dochter te Serskamp en genoot rustig van het laatste levensjaar.

Nu is Albert naar de Heer toegegaan om zijn loon in ontvangst te nemen. Wij vertrouwen hem aan de verrezen Heer toe en bidden :
" Heer Jezus, in uw verrijzenis is duidelijk geworden dat het leven sterker is dan de dood. Laat de overledene, die in u geloofde, nu delen in uw verrijzenis en laat hem bij u voor altijd gelukkig zijn. Amen.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen. Afscheid nemen doet steeds pijn en komt altijd veel te vroeg. Heb dank voor uw genegenheid, voor uw goedheid, voor alles wat u voor mij deed. Nu ga ik naar moeder en naar de Heer in wie ik zozeer geloofde. Daar zien wij elkaar weer. Bid voor mij.

Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.

**De families DE VLEESCHOUWER, DE VOS,
VAN RUYSKENSVELDE, VERSTUYFT
en DOBBELAERE,**

danken U voor uw blijven van kristelijke deelneming en uw gebed.

Namis op zaterdag 2 juni om 8.30 uur in de parochiekerk.

Drukk. De Clercq-De Meyer, Zottegem (S.M.O.)
Begr. - Crem. b.v.b.a. Raoul, Brakel - 055/422449