

Zalig wie sterft in de Heer.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**Alfons DE VLEESCHOUWER**

echtgenoot van Mevrouw

**Clara VAN HAEZEVELDE**

geboren te St-Goriks-Oudenhove, de 10 October 1894  
en godvruchtig overleden te Michelbeke de 8 Mei 1952  
gesteekt door de HH. Sacramenten der stervenden.

**Lid van het Apostolaat des Gebeds**

**Oud-Strijder uit de Oorlog 1914-1918**

**vereerd met het Oorlogskruis en Palm; het Vuurkruis;  
de Herinneringsmedalie en het Gedenkteken der Zegepraal.**

Onvermoeibaar aan werk en taak, sleet hij zeer  
vervulde dagen.

Midden dagelijksen last, kweet hij zich standvastig  
en godvruchtig van zijn kristene plichten en becroonde  
zijn leven met eerlijkheid en deugdzaamheid.

Door ziekte ondermijnd bleef zijn hart en zijn ziel  
niettemin opgeruimd, omdat hij de Heer beminde en  
ten volle zijn betrouwen stelde in 's Heren barmhartig-  
heid.

Wij smeken u, o Heer, wees uw dienaar genadig, dien  
gij met uw duurbaar bloed verlost hebt.

Vaarwel beminde echtgenote en kinderen, te samen  
hebben wij de Heer gediend, bidden wij eensgezind  
opdat wij eens te samen de eeuwige rust mogen ge-  
nieten.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust,  
(300 d. afl.)

R. I. P.

Uitgever, Van Der Hauwaert, Rozebeke.

Mevrouw Alfons DE VLEESCHOUWER, geboren Clara  
VAN HAEZEVELDE,

Meijuffer Agnes DE VLEESCHOUWER,

De Heer Jozef DE VLEESCHOUWER,

De familie DE VLEESCHOUWER, VAN HAEZEVELDE,  
VAN DE DRIESCHE, DE SMET

*danken U van harte voor Uw gebeden  
en Uw deelneming in hun rouw.*