

A. † M.

† TER ZALIGE GEDACHTENIS †

van Mevrouw

Alice-Maria DEVLEESCHOUWER

weduwe van Mijnheer

Alfons HENDRICKX

Geboren te St-Lievens-Essche, den 19 Januari 1904,
en er in den Heer ontslapen, den 25 October 1947.
Versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden,



Op den vooravond van Kristus-Koning is haar ziel,
eindelijk verlost, geheel rein mogen naar den hemel
gaan. Aldus vindt ze Jezus en zijne Moeder en haar
teergeliefde echtgenoot.

Zwaar woog het offer van de bevrijding haar op
't hart. Gelaten en berustend heeft ze zich aan Gods
ondoorgroendelijke raadsbesluiten onderworpen. Hoe
vondt zij de kracht om zoveel te lijden zonder klacht,
hoe kon zij zoveel levensmoed houden bij zoveel
leed? Dat was het wonder van de H. Communie,
die haar zielskrachten verhieft tot het bovennatuurlijke.

Mijn deugden neem ik mee den hemel in, en mijn
kindje, ik weet aan wien ik het overlaat. Want
stervend heb ik me de woorden van den priester
herinnerd: " God is de Vader van de wezen, , ,

Lieveling, mijn laatste kus en mijn laatste kruisje op
je voorhoofd gedrukt ! dat is het leven van uw moeder
geweest ; liefde en lijden ! - Moederlijke liefde en
heldhaftig lijden.

Dierbare Fsmilieleden, hebt dank voor uw teedere
zorgen. En gij mijn geliefde Zuster, wees een tweede
moeder voor mijn kindje.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht. 300 d.a.



Mejuffer Marie-Jeanne HENDRICKX ;
Mevrouw Weduwe J.-B. HENDRICKX-
EECKHOUT ;

De Familiën DE VLEESCHOUWER ,
De Familiën HENDRICKX ;
De Familiën EECKHOUT,

DANKEN van harte, voor de
genegene blijken van innig
meevoelen betoond bij het
heengaan van hun teergelief-
de afgestorvene.

Drukwerken Colaes — St-Lievens-Essche