



**BID OM VREDE VOOR  
DE HEER**

**Arthur DE VLEESCHOUWER**

weduwnaar van Mevrouw

**Octavie DE WEIRDt**

Hij begon zijn levensweg op 3 juli 1879 en overleed te St.-Maria-Horebeke op 31 maart 1972.

Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

—  
Dat is 'n woord van God om mee te leven en te sterven : "Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te veroordelen, maar opdat de wereld door hem zou worden gered.

(Joh. 3,16-17)

Het evangeliewoord op mijn bidprentje wil zeggen dat wij niet leven om te sterven, maar dat wij sterven om te leven ! God zij dank !

Daarom geloven wij in één God, de almachtige Vader... schepper van al wat zichtbaar en onzichtbaar is...

En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven. Amen !



Mijnheer en Mevrouw Adolf BOGAERT-  
DE VLEESCHOUWER,

Mijnheer en Mevrouw  
Ephrem DE VLEESCHOUWER-HOEBEKE,

Mijnheer en Mevrouw Hector VAN  
HAEZVELDE-DE VLEESCHOUWER,

Mijnheer en Mevrouw Gilbert BAELE-  
DE VLEESCHOUWER,

Mijnheer en Mevrouw Gilbert SEGHERS-  
DE VLEESCHOUWER,

danken U voor uw blijken van deelneming.

Druk. Van Ruyskensvelde - Godveerdegem.