

*Rust nu maar, je strijd is gestreden,
je hebt het met veel geduld gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden,
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.*



Met een dankbaar hart bidden we voor

MEVROUW

***Cyrilla Cesarine
DE VLEESCHOUWER***

weduwe van de Heer Alfons Albert WAUTERS

geboren te Sint-Goriks-Oudenhove
op 18 maart 1921 en thuis overleden
op 16 september 1998 in familiekring,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

Rouwl. Fun. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.

Ons hart is bedroefd maar tevens voelen wij ons dankbaar en fier omdat wij zo een moeder gekregen hebben. Schone gaven van liefde en veel geduld sierden haar hart en leven; vroom en goed, bezorgd voor haar gezin.

Hoe lastig en pijnlijk haar laatste levensweken zijn geweest, toch heeft zij haar lot met bewonderingswaardige moed en geduld gedragen. Dankbaar denken we ook terug aan de beste jaren van haar leven. Wij zijn dankbaar om alles wat zij ons gegeven heeft.

Mijn dierbare familieleden, vooral mijn kinderen en kleinkinderen, mijn hartelijke dank voor uw vele goede zorgen, om al uw liefdevolle aandacht.

Mijn lieve kinderen en kleinkinderen, zorg goed voor elkaar. Dank voor alles wat ge voor mij geweest zijt en gedaan hebt.

Moeder, rust in vrede bij God, al is het afscheid nu pijnlijk; we zeggen op Gods woord en belofte, tot een blij weerzien in het eeuwig leven.

De families

DE VLEESCHOUWER - WAUTERS
VAN RUYSKENSVELDE
danken U.

Namis : zaterdag 17 oktober 1998 om 17.30 uur
in de Sint-Martinuskerk te Oubrakerl.