



Door dit vroom aandenken vragen wij een gebed
voor de zielerust van

DE HEER

Victor-Vital De Vleeschouwer

echtgenoot van Mevrouw

MARIA-CELESTE DE REUE

geboren te Elst, de 11 maart 1905 en godvruchtig
overleden in de Kliniek Hogerlucht (Zusters
van Barmhartigheid) te Ronse, de 4 mei 1966,
gesterkt door de hulpmiddelen van Onze Moeder
de H. Kerk

GROOT OORLOGSINVALIDE 1940-1945.

Dit "alles is volbracht" van vader, nodigt
ons uit ons even te bezinnen met stille ontroering
en diepe eerbied.

Op zijn ziekbed heeft hij met veel wilskracht
en overgave het offer van zijn leven gebracht.

Met dezelfde taatheid waarmee hij in hitte
en koude heeft gewerkt heeft hij de afmatting
en de pijn van de ziekte doorbeten, tot hij na
uren strijd zijn hoofd neerlegde.

Hij is ons een voorbeeld geweest van moed
en verdueligheid. De lange doodstrijd, die hij
doormaakte, is voor hem de grote reis naar de
hemel. In die doodstrijd sprak hij zijn dank uit
tot zijn lieve vrouw, die tot op 't laatste moment
aan zijn zijde stond, drukte hij ook zijn dank
uit aan allen die hem verzorgden, zijn naastbe-
staanden, de dokter, de zusters en de verpleeg-
sters, die hem zoveel barmhartigheid betoonden.

Hij sprak woorden van schone dankbaarheid
die ons hart doorkliefdeden, maar ook woorden van
hoop, vol weerzien, die ons hart zalfden.

Wij zijn zeker dat zijn dankzegging voortgaat,
en ditmaal voor eeuwig tot God in de Hemel.

"Tot ziens" zo nam hij afscheid van ons "en
de groeten aan alle bekenden".

Lieve vader en grootvader en wij allen die U
hebben gekend en gewaardeerd, wij zeggen ook
"tot ziens" en wij denken aan U en bidden
voor U uit de grond van ons hart.

Moge gij opgenomen worden in Gods handen.

Mevrouw Maria-Celeste DE REUE,

Mr en Mw Eugeen LION-PIETERS,

Mr en Mw André PIETERS-VAN DAMME,

Mr en Mw Frits BORREMAN-LION en dochter
Caroline,

Mijnheer Etienne LION,

Mijnheer William PIETERS en verloofde,

Mejuffer Huguette PIETERS,

Jongeheer Johan PIETERS,

Jongeheer Guy PIETERS,

De families DE VLEESCHOUWER, DE REUE,
PIETERS, DEPREZ en PARMENTIER,

zijn zeer erkentelijk voor
Uw bliken van innige deel-
neming en DANKEN U.