

We leefden in angst
we konden het niet geloven,
we hebben samen gestreden,
gestreden een ongelijke strijd
en plots in dit lijden ben je in rust
verglede naar d'eeuwigheid.



Dankbaar aandenken aan
de heer

Eric DE VLEESCHOUWER

echtgenoot van mevrouw
Carine VAN DEN BROEKE

Geboren te Oprekel op 10 juni 1960 en
overleden in het U. Z. te Gent op 18 mei 2001,
gesterkt door het ziekensacrament.

De namis wordt opgedragen in voornoemde kerk
op vrijdag 31 augustus 2001 om 18.30 uur.

Eric,
we zullen je missen.
Reeds lange tijd ging het je niet goed,
maar we hadden je in ons midden
en konden voor je zorgen.

Vele eenvoudige kleine dingen in huis
blijven van jouw aanwezigheid spreken.
In ons hart zal je met ons samenblijven.

Het is veel te vroeg dat we scheiden moeten
Het was allemaal anders gepland,
maar jouw gezondheid begaf.

We verveven je naam nu in een gebed
we prevelen Gods naam bij de jouwe
we vouwen onze handen in hoop
wanneer we je vaarwel zeggen.

De families DE VLEESCHOUWER - LAPAGE
VAN DEN BROEKE - BOTTELDOORN
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
medevoelen in hun rouw en danken U.