



GEDENK IN UW GEBEDEN EN H. EUCHA-  
RISTIEVIERINGEN DE ZIEL VAN  
MEVROUW

## Herminie De Vleeschouwer

weduwe van de Heer  
**Cyriel HAEGEMAN**

geboren te St. Maria-Oudenhove, op 1 decem-  
ber 1890 en aldaar plotseling overleden op 6  
oktober 1968.

Het beste dat God aan de mensen kan ge-  
ven, is een goede kristelijke moeder, waarvoor  
wij God elke dag van ons leven onze dank-  
baarheid mogen betuigen. Zij was een voor-  
beeldige moeder, bezielde met een rotsvast ge-  
loof en een diepe godsvrucht, eenvoudig en op-  
recht, vlijtig en werkzaam; haar kinderen zijn  
haar dierbaar en de liefde die zij haar kinde-  
ren toedroeg, sloot de liefde tot God niet uit.  
Zij vond haar grote steun in een dagelijks ge-  
bed tot onze hemelmoeder voor haar dierbare  
levenden en afgestorvenen. Op haar beurt zal zij  
ook niet vergeten worden.

Beminde Kinderen en Bloedverwanten, hebt  
dank voor uw liefde en genegenheid die ik  
mocht ondervinden; blijft trouw aan een echt  
kristelijk leven, en bidt elke dag voor mij en  
uw vader: het is het enige waardoor gij ons  
uw wederliefde en dankbaarheid nog kunt be-  
tuigen. En dan tot een gelukkig weerziens hier-  
naamaals in de eeuwigheid. Bidt gij voor ons,  
wij bidden voor U.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 d. afl.)  
Onze Lieve Vrouw van de H. rozenkrans,  
wiens feest wij daags na haar dood gevierd  
hebben, bid voor ons.

De families DE VLEESCHOUWER, HAEGEMAN,  
GABRIELS en PANNEKOEKE,

danken U voor uw bliken van kris-  
telijke deelneming.

B. Vanderzwalmen, St.-Maria-Oudenhove