

Zalig zijn de reinen van harte, want zij zullen God zien. (Math. V, 8)

Zalig zijn de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid verwerven. (Math. V, 7)

✠

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mejuffer

Honorina Maria DE VLEESCHOUWER

sinds 65 jaar lid der Congregatie van O.L. Vrouw, lid van de bond van het H. Hart en van de Boerinnengilde te Wildert, geboren te Elst, de 10 Januari 1868 en zeer godvruchtig overleden te Michelbeke, de 5 Juni 1954 Voorzien van de HH. Sacramenten en van de Pauselijke Zegen.

De dierbare overledene was een voorbeeld van deugd en plicht, begaafd met een gouden hart, vergat zij haar eigen zelve en ontzag niets om aan anderen goed te doen, vooral was zij een voorbeeld van levendig geloof en stichtende godsvrucht tot Jezus en Maria, n.l. jaar in jaar uit ging zij ieder morgen ter kerke om de H. M's bij te wonen en O.L. Heer te ontvangen, als ware dienaars van Maria bad zij duizenden rozenkransen en bezocht menigmaal het gezegende genadeoord der 18 verschijningen van O.L. Vrouw. Zij leefde als een heilige, zij is gestorven als een heilige, God hebbe nu hare schone ziel en lone haar rijkelijk en spoedig voor hare deugden en goede werken verricht uit liefde tot God en tot de evenmens.

Goede meester, hartelijk dank voor uwe trouwe gulhartigheid, wij waren zo gelukkig, daarom bleef ik zolang met blij gemoed ten dienste van uw huishouden, bijna drie en veertig jaren hebben wij lief en leed gedeeld, onze herhaalde Lourdesbedevaarten beurden ons op, alsook de

talrijke H. Missen welke U tot mijne intentie opgedragen hebt gaven mij moed en kracht en betrouwen op den goeden Hemelsen Vader. Nu zult U gaarne mijne ziel indachtig zijn en blijven in uw dagelijks Misoffer, voor dit alles eeuwige dank. In de hemel zal ik Gods milde zegeningen over U afsmeaken.

Lieve bloedverwanten ik ben U zeer dankbaar voor de genegenheid en de goede zorgen waarmede gij mij vooral in mijn gezegenden ouderdom omringd hebt, nu ga ik naar de hemel bij O.L. Heer, waar ik onze dierbare ouders en U met al uwe belangen aan Gods vaderlijke goedheid zal aanbevelen, leeft gij allen als voorbeeldige christenen, blijft gij voor mijne ziele rust bidden in de H. Mis en in de H. Communie — Gij vooral mijne eerwaarde nicht, laat mij, uwe meter, delen in de vruchten van uw offers en Kloostergeboden — dan zien wij elkander eens weer in de eeuwige vreugde. Ook vrienden en weldoensters dank ik voor uwe hulpvaardigheid.

O Maria, mijn hart heeft U altijd bemind, mijne tong altijd geloofd, toon nu dat gij mijne moeder zijt! (H. Bonav.)

Hetgeen mij in dit ogenblik het meest troost is opgenomen te zijn in de Congregatie van Maria.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

O.L. Vrouw van Lourdes, bid voor mij.

H. Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

R. I. P.



De kinderen en kleinkinderen van wijlen Hippoliet DE VOS-DE VLEESCHOUWER, danken.

Uitgever M. Thomas, Michelbeke.