

Niet hij die zichzelf aanprijst, heeft de proef doorstaan.
maar hij die geprezen wordt door de Heer. (2 Kor. 18)

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Ida De Vleeschouwer

echtgenote van Mijnheer

Cyriel Van Lierde

geboren te St.-Maria-Oudenhove, op 25 mei 1880,
en er godvruchtig overleden op 4 augustus 1962.

gesterkt door de genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk.

Bij het heengaan van deze voorbeeldig-kristelijke vrouw
voelen wij ons samen met de biddende Kerk en gelaten
buigen wij het hoofd, terwijl wij haar toewensen: „Heer,
geef haar de eeuwige rust. Dat het eeuwig Licht haar
verschijne!” Tot voor kort was ook zij nog door het
aardse wel en wee omringd. Nu echter werd ze geroepen
tot het onsterfelijk genoegen zich met God samen te
weten. Eindelijk wordt de belofte van de Heer Jezus voor
haar onomstotelijke werkelijkheid: „Ik ben de Ver-
rijzenis en het Leven. Al wie in Mij gelooft, ook al sterft
hij, zal leven...” Deze woorden heeft Hij niet in het ijle
uitgesproken, want in deze dagen bieden ze aan de be-
proefden een troost en een zekerheid die elk menselijk
woord overtreft. Waar de kennis van het hiernamaals
het verstand van de gelovigen te boven gaat, vraagt de
Heer dat wij ons ganse vertrouwen leggen in de handen
van de Vader. Dat heeft de stervende begrepen wanneer
ze op dit overgangsmoment van het leven trachtte te
bidden: „Onze Vader... Uw heilige wil geschiede...”

Lieve echtgenoot, wij waren zo gelukkig samen. Goede
en lastige momenten van ons lange samenleven hadden
ons langzamerhand in liefde onafscheidbaar doen samen-
groeten, dichter bij elkaar en dichter bij God. Om mij
nog dichter bij Hem te brengen, heeft Hij mij geroepen.
Wees er Hem dankbaar voor, Hij zal U niet verlaten,
maar houd het hoofd recht, zoals ik u steeds gekend heb.

Beste familieleden, gij hebt gezien hoe wij hebben samen-
geleefd. Daarvoor hebben wij steeds gerekend op God,
die ons zo nabij was in ons huwelijksleven. Hiermee
beken ik U de sleutel van ons aardse geluk, dat nu
rijper vrucht draagt in dit nieuwe leven. Neem dit aan
als mijn kostbaarste erfstuk.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 d. afl.)



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.

Uw bliken van kristelijke deelneming een troost
voor ons.

Hiervoor danken U oprecht

De Families DE VLEESCHOUWER en VAN
LIERDE.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel. Tel. 43470