

Treedt jubelend voor het aangezicht  
van de Heer,  
treedt zijn poorten met dankzegging binnen,  
zijn voorhoven met jubelzang,  
brengt Hem glorie en zegent zijn Naam.  
(Psalm 100)



Bid voor de ziel van

**Z.E.H.**

**Karel DE VLEESCHOUWER**

rustend priester

geboren te Zottegem op 5 augustus 1905 ;  
priester gewijd op 14 juni 1930 ; werd ach-  
tereenvolgens benoemd tot leraar aan het  
St.-Gregoriuscollege te Ledeberg : 1930 ; tot  
onderpastoor te Erembodegem : 1940 ; tot  
onderpastoor te Ronse St.-Hermes : 1943 ; tot  
pastoor te Louise-Marie : 1951 ; bekwam eer-  
vol ontslag en ging op rust in De Pinte :  
1978 ; godvruchtig overleden te Deinze op  
16 september 1980, gesterkt door de  
H. Sakramenten van onze Moeder  
de H. Kerk.

„Wat zal ik de Heer wedergeven voor alles  
wat Hij mij schonk !”

„Ontvang, heilige Vader, almachtige eeuwige  
God, deze onbevleete offerande, die ik, uw  
onwaardige dienaar, aan U, mijn levende en  
ware God opdraag... (misboek).”

Zo begon de tekst van het gedachtenis-  
prentje van zijn heilige priesterwijding en  
plechtige dankmis. In diezelfde geest wil-  
len wij vandaag, bij het overlijden van deze  
man Gods, zijn priesterleven ter voltooiing  
in handen geven van de Heer en samen  
met hem verder bidden : Heer, geef heilige  
priesters aan uw Kerk, die uw Woord ver-  
kondigen, uw Offer vieren, en biddend pries-  
ter zijn tot lof en eer van de Vader, tot be-  
kering van zondaars en tot welzijn van alle  
mensen.

„Heilige Maria, onder uw bescherming heb  
ik heel mijn priesterleven gesteld.”  
Heer, geef hem de eeuwige rust.

Juffrouw Irène DE VLEESCHOUWER,

zijn zuster ;

De families DE VLEESCHOUWER,  
CEUTERICK, DE TEMMERMAN,  
BAELE en EECKHOUT,

danken U voor uw gebeden  
en blijken van deelneming  
in hun rouw.

Drukkerij Salvator - Pintestraat 6 - De Pinte  
begravenissen van de moortele - de pinte