



Dankbaar aandenken aan
MEVROUW
Liliane DE VLEESCHOUWER
weduwe van de Heer Roger Bogaert

Geboren te Erwetegem op 27 juni 1932
en overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem op 11 september 2004,
begeleid door het gebed van de Kerk.

—
De families :

DE VLEESCHOUWER - BOGAERT
VAN TURTELBOOM- DE COUVREUR
danken u voor uw bliken van deelneming.

Meme Sam, Lili, méke, allemaal woorden voor
dezelfde grootmoeder.

Met veel moed heeft ze het verdriet gedragen bij
het verliezen van dierbare personen. Met hart en
ziel heeft ze de kleinkinderen opgevangen.
Voetbaluitslagen van de jongens waren voor
haar van groot belang. Het schoolgaan van de
meisjes liet haar niet onbewogen.
Zelfs "kleine motokes" en loopwedstrijden
stonden in de belangstelling.

Vanuit haar ziekenbed was ze bekommerd om
iedereen.

Meme, je bent een parel.

Lieve ma, bedankt voor alles.
In ons hart blijf je altijd bij ons.



Sinn