

In zulk 'n spoedig afsterven, werpen wij ten hemel, het heilig anker der hoop. (Bossuet)



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

Marcel De Vleeschouwer

echtgenoot van Mevrouw
Germaine DE TEMMERMAN

geboren te Erwetegem de 4 december 1925 en ten gevolge van een smartelijk ongeluk overleden te Gent in St.-Vincentiuskliniek de 19 november 1958, gezalfd met het H. Oliesel.

Roem niet op de dag van morgen, want gij weet niet wat hij U brengen zal.

Marcel was een goed echtgenoot en een bezorgde vader, die elke morgen met opgeruimd gemoed zich naar zijn werk begaf om er de kost te winnen voor vrouw en kind, die hem zo dierbaar waren. Hoopvol en levenslustig zoals dit past voor iemand in de bloei zijner jaren, blikte hij de toekomst tegemoet. Heilaa! daar springt op 't onverwacht de dood hem in de weg en onverbiddelijk slaat ze toe... Verzwonden zijn die toekomstdromen en wordt een jong gezin in zware rouw gedompeld.

Geen mensentaal of hand kan zulke wonden helen, maar alleen het kristen geloof en het vast betrouwen op God.

Dierbre echtgenote, mijn haastig afscheid is voor U 'n zware beproeving en ik begrijp uw diepe smart, edoch, wees sterk en moedig, stel uw betrouwen op God, Hij kan en zal U troosten. Zorg voor ons kind en leert het voor vader bidden, zo blijven we in liefde en gebed verenigd.

Beminde ouders, schoonouders, broeder, zusters en familie, ik dank U voor uw genegenheid en zeg U allen tot weerziens hierboven. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Jezus, Maria en Jozef, dat mijn ziel in vrede ruste. (100 d. afl.)



De families DE VLEESCHOUWER, VAN
TURTELBOOM, DE TEMMERMAN en
AUBEECK,

**zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.**