

Iets is zekerder dan de dood, niets is onzekerder dan het uur van de dood! (H. Aug.)

Gedenk in uw gebeden en zondagmis de ziel van

DE JONGE HEER
Marcel DE VLEESCHOUWER

zoon van wijlen
Mr. Emiel & Mw. Marie VAN LAETHEM

geboren te St.-Maria-Oudenhove de 5 maart 1942, en wegens een smartelijk ongeval overleden te Zottegem, de 9 maart 1969 (vier dagen na zijn verjaardag) versterkt door de laatste H. Sakramenten.

Heden is de mens en morgen komt hij niet meer te voorschijn... Hoe voorzichtig en wijs is hij die zijn leven steeds kristelijk doorbrengt, zoals hij het op het uur van zijn dood zal wensen en verlangen.

God mengt steeds het geluk hier op aarde met bitterheid, opdat wij in ons leven nog meer en nog beter een eeuwig gelukkig leven zouden betrachten.

Marcel werd ons ontrukkt opdat de huidige valsheid zijn verstand niet zou ontluisteren, en de hedendaagse boosheid zijn hart niet zou besmeuren.

Geerbemide moeder, broeders, zusters en familieleden, vaarwel! Te vroeg word ik aan uw liefde ontrukkt! Ik ga naar vader toe! Een allerlaatste gunst vraag ik U "gedenk mij in uw gebeden, vooral in de zondagmis",.

*Mijn Jezus, barmhartigheid!
H. Jozef, patroon der goede dood, bid voor ons!*

DE FAMILIËN:

DE VLEESCHOUWER, VAN LAETHEM, VAN RUYSKENSVELDE,
PIETERS.

BEDANKEN van harte voor de blijken van kristelijke en innige deelneming hen betoond in hun rouw.

Uitg. Paul Van Den Bossche Sint-Maria-Oudenhove