

*"Mijn ziel verwacht van U verlossing,
Heer."*



Tot dankbare herinnering aan

MARIA DE VLEESCHOUWER

*echtgenote van
KAREL VANDERMEEREN,*

geboren te Gent op 9 februari 1897 en
overleden in het Stedelijk Ziekenhuis van
Geraardsbergen op 13 december 1982,
voorzien van de H. Sakramenten
« in extremis. »

■
*Karel VANDERMEEREN,
Adolf VANDERMEEREN - FRANCOIS,
kinderen en kleinkind*

*danken U voor uw aanwezigheid en uw
vroom gebed.*

*"Komt allen tot Mij, die uitgeput zijn en
onder lasten gebukt. Ik zal u rust en
verlichting schenken."*

In deze woorden van de Heer moeten
wij steun en troost zoeken wanneer geen
mens ons troosten kan om het verlies
van wie ons het dierbaarst was in deze
wereld.

Met hoop op Gods goedheid en barmhar-
tigheid richten wij dan ook deze bede
tot Hem :

*"God, als wij denken aan haar die ons
zo geliefd was, is het ons toch een
troost te weten, dat Gij haar opwacht,
nu zij van ons is heen gegaan. Laat
haar voor eeuwig thuiskomen bij U en
schenk ons de moed om zoveel mogelijk
mekaar te helpen op de weg die voor
ons ligt. Wij zijn U dankbaar voor al
het goede dat Gij ons door haar gege-
ven hebt en waardoor zij voor ons een
blijvend teken is geworden van Uw
liefde."*