

Heer, geef hare ziel de eeuwige rust en dat het
Eeuwig Licht haar verschijne!

+ BID VOOR DE ZIEL +
van Mevrouw

Maria Augusta De Vleeschouwer

echtgenote van Mijnheer

Oscar VAN LIERDE

geboren te St. Maria-Oudenhove, de 16 oktober
1902 en godvruchtig overleden te Gent de 24 februari
1956, gesterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

God heeft het tegenwoordige leven met beproe-
vingen en ellenden vervuld om ons de onuitsprekelijk-
ke waarde van het toekomstige te doen kennen.

Zij was een sterke vrouw: in wel en wee moedig
en krachtig, omdat zij oprecht geloofde en vertrouw-
de op haar God. Een trouwe en goede echtgenote, op
wie haar man steeds in alles kon rekenen, naarstig en
zorgzaam voor haar huisgezin. Een beste en edele
moeder was zij voor haar kinderen, steeds bereid tot
alles als zij maar kon bijdragen voor hun welzijn en
geluk.

Met groten eerbied en liefde zullen wij haar nage-
dachtenis in ere houden. Zulke echtgenote en moeder
zo vroegtijdig verliezen is de hardste slag die ons kon
treffen, maar naar haar voorbeeld berusten wij in
Gods' aanbiddelijke wil. We zijn er vast van overtuigd
dat er nu iemand in de Hemel is die heel bijzonder
over ons waakt.

Dierbare echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en
familieleden, de scheiding is te vroeg gekomen; maar
troost u in ons heilig geloof en draagt uw kruis met
vrome berusting: deze Vastentijd leert ons dat wij
met Kristus moeten lijden om met Hem te zegepralen.
Eens zien wij elkander weder om nooit meer te
scheiden. Ik dank u allen voor uw genegenheid en
goede zorgen. Blijft mij uw liefde tonen in uw dage-
lijks gebed en bewaart mijn gedachtenis diep in uw
hart.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust. 300 d.

Uitg. Béni Vanderzwalmen, koster, Maria-Oudenh.



De familiën DE VLEESCHOUWER - VAN LIERDE

danken U van harte voor uw gebeden en
uw blijken van deelneming in hun rouw.