

Geloofd zij Jezus-Christus, Amen.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Maria-Euphrasia De Vleeschouwer

weduwe van Mijnheer

Robert Schietecatte

geboren te St Maria-Oudenhove den 27 Mei 1863
en er godvruchtig overleden den 12 Januari 1948.
gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

Zonder uiterlijke praal, maar ook zonder mense-
lijk opzicht was zij een voorbeeld van levendig ge-
loof, van diep-kristelijk leven. Met kristen moed
doorworstelde zij den harden strijd van het leven,
met taacie werkzaamheid vol zelfvergetenheid, met
strenge moederliefde vol toewijding bouwde zij het
geluk en den welstand op van haar gezin. Zij had
steeds het oog op alles wat in haar huis omging.

Een erekroon zijn de hoge jaren op den weg der
gerechtigheid.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, ik draag in
de eeuwigheid de zoete herinnering mede van uwe
liefde en onverdroten zorgen en van uw ware gene-
genheid - Weent niet om mijn heengaan. Hoog de
harten, denkt aan Hem die aan het Kruis stierf, aan
Haar die er onder stond en weende; aan Hem en
Haar die nu boven alle smarten in den hogen hemel
heersen.

Blijft mijn ziel indachtig in uw gebeden en H. H.
Missen.

Bid de 4 akten.



De Familiën DE VLEESCHOUWER
SCHIETECATTE en VAN DEN
DRIESSCHE

danken U hartelijk
voor uwe gebeden
en rouwbetuigingen
bij het afsterven van

Mevrouw

Maria-Euphrasia De Vleeschouwer

Dr. L. Jooris-Brewaeys, V. Aelbrouckstr. Sottegem