

Eenvoudig en onopvallend is zij door het leven gegaan. Moeder zijn was haar levensopdracht en van die taak heeft ze zich gekwetend met volle overgave, met inzet van haar levenskracht. Tot ze niet meer kon.



VROOM AANDENKEN AAN  
MEVROUW

**Maria-Theresia  
DE VLEESCHOUWER**

weduwe van **Alfred MERTENS**

geboren te Ninove op 21 september 1891 en  
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek  
te Ninove op 9 november 1986, gesterkt door  
de H. Sakramenten van de zieken.

De families

MERTENS, DE VLEESCHOUWER,  
VAN DROGENBROECK en PERSOONS

danken U voor de blijken van  
medeleven in hun rouw.

Voor ons moeder

Uw heengaan moeder was een zacht  
ontslapen

zacht als ge waart, geen klacht  
maar vroom en schoon

God, die de wereld en ons heeft geschapen  
nam u reeds op bij hem in d'Hemelwoon

Gij gaat hierboven met ons vader leven  
in 't grote licht der zalige eeuwigheid  
Wij danken u om alles ons gegeven  
Uw kinderen die nog blijven voor een  
korte tijd

't Is geen vaarwel, het weerzien  
zal er komen

toch lieve moeder doet het afscheid pijn...  
Maar ginds ist de bekroning aller dromen  
Daar zullen we te saam gelukkig zijn.

A. M.

Bemide schoondochter Louisa die mij tij-  
dens mijn oude dag geholpen hebt : dank  
voor uw goedheid. Vergeet mij niet in uw  
gebed.

U allen, familieleden, vrienden en geburen  
groet ik ten afscheid.

---

Begrafenissen - Krematies Herregodts  
Geraardsbergsestraat 110-112 - 9400 Ninove  
Tel. 054/33.29.20

ABC-DRUK MEERBEKE - Tel. 054/332520