



Wij bidden in deze Eucharistieviering dat wij steeds Gods wil mogen aanvaarden, zo zijn wij verenigd in gebed rond het altaar bij het heengaan uit deze wereld van  
Mevrouw

## **Maria - Zulma De Vleeschouwer**

weduwe van de Heer

**Achiel - Omer VAN KERKHOVE,**

geboren te Parike op 22 september 1889 en zacht in de Heer ontslapen in de kliniek St.-Franciscus te Brakel op 11 februari 1974, gesterkt door Kristus in zijn Sakramenten.

Onze dierbare overledene die we vandaag ten grave dragen was een voorbeeldige echtgenote en moeder. Allen die haar gekend hebben kunnen getuigen van haar goedheid, haar eenvoud, haar bezorgdheid, haar levensoptimisme en bovenal van haar diepdoorleefde godsvrucht.

Wel en wee heeft ze steeds in volle vertrouwen uit Gods hand aanvaard en zich steeds ten volle ingezet voor haar geliefde man, kinderen, kleinkinderen en familie.

Bij het heengaan van haar man vóór twee maanden kende ze nog één verlangen : terug samen met hem bij de Heer te zijn. Gelou-

terd door de beproevingen van het leven was ze gereed haar Heer en Meester te ontmoeten.

Met vertrouwen bidden we dan ook tot de Heer dat Hij haar opneme in het hemels Vaderhuis.

Bemide kinderen, kleinkinderen en familie, ik dank U zeer oprecht voor alles wat ge voor mij gedaan hebt, ik dank U voor uw genegenheid en voor uw liefde. Blijft mekaar verder helpen en steunen doorheen het leven en bidt ook af en toe nog eens voor ons opdat de goede God ons genadig weze.

Beste vrienden en geburen, ook U allen dank ik voor uw vriendschap en genegenheid. Bidt ook gij nog eens voor ons in een vroom gebed.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De families DE VLEESCHOUWER, DELAHAYE, VAN KERKHOVE, VAN DEN BERGHE en VAN CLEEMPUTTE,

**danken zeer oprecht voor uw blijken van deelneming in de rouw die hen treft.**