

Jezus, Maria, Jozef.



## BID TOT ZIELERUST

van Mevrouw

### Marie De Vleeschouwer

weduwe van Mijnheer

Hippoliet DE VOS

Lid van de Broederschap van den Zoeten Naam.

geboren te Elst, den 27 September 1869 en godvruchtig overleden te Michelbeke, den 20 Juni 1946

voorzien van de Genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

—◆—  
Kostbaar in de oogen van God is de dood der rechtvaardigen.

Hare lange levensbaan heeft deze dierbare afgestorvene doorgewandeld in het licht van het geloof. God was in alles haar doel en Gods geboden haar verzekerde weg. Stil maar vastberaden ging zij door het leven, getrouw aan God, stipt aan haren plicht en volhardend in godvruchtigheid, naarstig aan den arbeid, vol toewijding aan echtgenoot en kinderen; eerlijk in haren handel en wandel en vriendelijk jegens haren evenmensch. Hare beproevingen en ziekte droeg zij met liefdevolle onderwerping aan Gods H. Wil.

Zulk leven is een ware opgang naar het eeuwig leven: zulk sterven is slechts overgang naar het ware vaderland. Zij ruste in vrede.

Bemide kinderen en kleinkinderen, oedenkt steeds de lessen uwer moeder. Hebt dank voor uwe genegenheid en liefdevolle zorgen: God zal het u loonen. Bidt allen voor mij, gij vooral mijn bemide dochter, den Heere toegewijd. Tot weerziens in den hemel.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U. (300 d a.)  
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid 300 d a.)



De kinderen en kleinkinderen van wijlen

### Mevrouw Hippoliet De Vos De Vleeschouwer

De familiën DE VOS, DE VOS  
en DE VLEESCHOUWER

zeer gevoelig voor Uwe deelneming in hun rouw, bieden  
U hun oprechten dank aan.



UJ 2  
ok