

De Heer is waarlijk verzezen, Alleluia.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

## Marie Octavie De Vleeschouwer

weduwe van Mijnheer

Petrus VAN DE WATTYNE

geboren te St Maria-Oudenhove op 15 Februari 1869  
en er godvruchtig overleden op 17 April 1955,  
gesterkt door de H. H. Sacramenten



Op Beloken Pasen bidt de H. Kerk binst het Heilig Misoffer: "Aanvaard, zo smeken wij Heer, de gaven uwer jubelende Kerk en wil haar, aan wie gij reden tot zo grote blijdschap hebt gegeven, de vrucht der eeuwige vreugde verlenen.,,

Wij mogen hopen dat dit gebed voor de duurzame overledene in vervulling zal gaan. Al haar hoop had zij gesteld op God en zijn Heiligen; haar grootste vreugde bestond erin de kerkelijke diensten bij te wonen of thuis haar paternoster te bidden. In het gebed vond zij de kracht om verduuldig de ellenden van den ouden dag te verdragen, om, ondanks haar lijden, toch vriendelijk en dankbaar te zijn voor dezen die haar schamel lichaam verzorgden.

Het lijden van deze wereld is van korten duur, maar eeuwig duurt de vreugde des hemels!

Mijn duurzamen, ik dank u voor uw genegenheid en toegewijde zorgen; wil mij nu ook nog verder de liefdedienst bewijzen van een gebed tot lafenis mijner ziel. Volhardt in het christelijk leven opdat wij allen eens op de grote verrijzenisdag de blijde boodschap mogen vernemen: "Komt, gezegenden mijns Vaders bezit het rijk dat voor u bereid is vanaf het begin der wereld.,,

De 4 Akten. 12j. aflaat  
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid (300d.afl.)

Uitg. Béni Vanderzwalmen, koster, Maria-Oudenh.



De Familîen DE VLEESCHOUWER-VAN DE WATTYNE

bedanken voor de blijken  
van kristelijke deelneming.