



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Rachel
DE VLEESCHOUWER

weduwe van **Albert VAN DER HEYDEN**

Geboren te St.-Maria-Oudenhove op 11 september 1900 en godvruchtig overleden in het rusthuis "t Neerhof" te Brakel - Elst op 20 november 1995, gesterkt door de Heilige Sacramenten.

Namis op vrijdag 15 december 1995 in de Sint-Antoniuskapel om 18.45 uur

Lieve moeder,

*De dag voordien was het geestig praten.
'S nachts ben je stil van ons heen gegaan,
als een kaarsje die stilaan doofde.
De momenten die we samen beleefden,
zullen wij nooit vergeten.
Al die liefde die jij ons gaf,
dragen we mee diep in ons hart.
Omdat zij er altijd was.
Zo goed als alleen een moeder kan
voor haar kinderen zijn.*

Andy, in naam van gans de familie.

De families **DE VLEESCHOUWER, VAN DEN BERGHE** en **VAN DER HEYDEN, HOUSTRAETE** danken U van harte voor de blijken van deelneming in de rouw die ons treft.

*Rouwcenter "Funeralia" Brakel-Zwalm 055/428480
055/49.93.56*