

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Marta - Blanche - Maria

DEVLEESCHOUWER

echtgenote van Mijnheer

HECTOR BAGUET,

geboren te Parike op 21 maart 1890 en godvruchtig
overleden te Nederbrakel op 27 juni 1964,
voorzien van het H. Sakrament der zieken.

De Heer heeft vermaand : «de dood komt als
een dief in de nacht ; weest dus altijd bereid».

Sedert geruime tijd was de duurzame overledene
een verwittigd mens. Zij wist dat haar gezondheid
ontstandvastig geworden was ; maar toch heeft ze
eraan gehouden zo gauw ze kon ; telkens weer op-
nieuw haar geloof en haar vertrouwen in de Heer
te komen beleven in de zondagsmis.

Plichtsgetrouw, stil en vroom is ze steeds aan de
zijde van haar man door het leven gegaan. Ze was
zijn steun in zijn werk. Zijn hulp in zijn omgang
met vrienden en kennissen. Hulpbehoevend gewor-
den heeft ze zich dan ook mogen verheugen in een
beste verzorging, met liefde gedaan.

Duurbare echtgenote en familieleden, er is een
tijd van komen en gaan voor iedereen. God weet
dat mijn leven verdienstelijk is geweest, moge Hij
mij dan ook aanvaarden in zijn eeuwige glorie. Mo-
ge dit vooruitzicht U ook steeds moed geven uw
leven verder te aanvaarden in dienst van God.
Ik dank U voor alles, voor de genegenheid waar-
mede gij mij hebt omringd. Vergeet mij niet in uw
gebeden en tot weerziens allen in de hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid.



De families

DEVLEESCHOUWER,
NASSAU,
BAGUET,
WATTHE,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken
van kristelijke deelneming en danken
U.