

Dankbaar aandenken aan

†

MEVROUW

Margriet De Vleeschouwer

weduwe van de heer Willy De Cnijf

geboren te Erwetegem op 17 mei 1924
en overleden te Zottegem op 4 januari 2011.

De familie dankt iedereen die Margriet
tijdens haar leven vriendschap heeft geschonken.

Ook dankt zij u voor uw medeleven
bij haar heengaan.

Als ik sprak over mijn mémé
wist niemand over wie ik het had,
maar "tantiet" was alom gekend.
Je schuine moppen, je zegswijzen en uitdrukkingen,
- we zullen ze nog dikwijls aanhalen -
je luide stem, je gastvrijheid,
wie kan er niet over meespreken?
Zelfs in den bos en aan zee was iedereen welkom.

Wat jij gedaan hebt voor een ander is met geen
woorden te beschrijven. Dagelijks zat je samen met
nonkel Willy aan het ziekbed van ons pa en ma.
Dag en nacht hebt ge uw "Cnijfken" helemaal alleen
opgevangen, verzorgd en bijgestaan,
- wat heel zwaar was voor een menske van uwe leeftijd -
maar je hebt nooit geklaagd of hulp gevraagd.

Drie jaar geleden werd het onafscheidelijke duo
"tantiet en nonkel Willy" plots uit elkaar gerukt
maar nu zijn jullie terug herenigd. Het ga je goed...

Je metekind, Sandra.



Margriet De Vleeschouwer

1924 - 2011

Uitvaartbegeleiding Stefaan - 055 42 24 49 - Brakel
Drukkerij Surdiacourt - 055 42 34 70 - Brakel