

De rechtvaardige sterft gerust; zijn dood is een overgang van het tegenwoordige naar een beter leven.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Oscar DE VLEESCHOUWER

echtgenoot van Mevrouw

Cesarine CALLEBAUT

geboren te St-Goriks-Oudenhove, op 7 augustus 1878 en godvruchtig overleden te St Maria-Oudenhove op 25 maart 1958,

versterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

—♦♦♦—
De mens die in lijden en sterven zich helemaal overgeeft aan den heiligen wil van God zal in vrede sterven. (H. Alf.)

Eenvoudig was het leven van deze brave man, stil en zacht heeft hij geleefd, gerust en kalm, schier onopgemerkt is hij heengegaan; de dood vond hem bereid. Men vreest het uur der rekenschap niet als men geleefd heeft als kristen mens, als men gearbeid heeft voor vrouw en kinderen, als men ongeschonden zijn geloof bewaarde, als men de beproevingen van het leven onderworpen heeft doorstaan.

Er kwam zelden een klacht over zijn bevende lippen, daar hij hoopte dat zijn lijden met liefde gedragen, hem het eeuwig en onvergankelijk geluk zou waarborgen.

Bemide echtgenote, heb dank voor uw opofferende liefde en grenzeloze toewijding. God heeft ons lange jaren gelukkig gezegend in onze kinderen. Lief en leed hebben wij samen gedragen. Dat de goede God u verder zegene.

Bemide kinderen en kleinkinderen, mijn zorg en troost, blijft vaders aandenken diep in u bewaren en bid voor mij. Weent niet en draagt dit kruiske met Hem die ons in deze Passietijd het kruis heeft leren dragen.

Dierbare familieleden en vrienden, vergeet mij ook niet in uw gebeden.

H. Maria, op wiens feestdag ik heb mogen sterven, wees mijn zaligheid.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor ons.



De familiën DE VLEESCHOUWER,
CALLEBAUT,
VAN DEN BERGHE,
VAN DEN DRIESSCHE

danken U van harte voor
uw gebeden en uw blijen
van deelneming in hun rouw

Uitg. B. Vanderzwalmen, koster, St M.-Oudenhove