

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.

†

GEDENK IN UWE GEBEDEN

DE ZIEL VAN

PIUS DE VLEESCHOUWER

weduwnaar van

MARIE DE VOS

geboren te Nederbrakel, den 22 Januari 1875,
en er godvruchtig overleden, den 14 October 1947
Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.
Lid van den Bond van het H. Hart en van het
Xaverianengenootschap.

Ik dank U, o Heer, omdat Gij mij uit de ellenden van dit leven geroepen hebt tot de plaats van verkwikking, licht en vrede. (H. Ber.)

Mijne ziel heeft op den Heer gehoopt, want bij den Heer is barmhartigheid en overvloedige verlossing. Een vermorzeld en rouwmoedig hart zult Gij o God niet verstooten.

De Heer bewaart de eeuwige zaligheid als een schat voor de menschen die recht van harte zijn en Hij beschermt dezen die in eenvoudigheid handelen.

Duurbare kinderen, ik dank U voor de liefde die gij mij betoond hebt. U, Eerwaarde Zusters dank ik eveneens omdat gij mijn lijden toch zooveel hebt verzacht. Van uit den hemel spreek ik voor U ten beste opdat God U vergelde alles wat gij voor mij hebt gedaan. Vergeet gij mij niet in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust!

7 jaar afl.

De vier akten

(12 jaar afl.)

DR. DE RUYVER-DE RUYVER, NEDERBRAKEL

De kinderen en kleinkinderen van wijlen
Heer & Mevrouw Pius DE VLEESCHOU-
WER-DE VOS,

bedanken voor uw gebeden en de bliken
van deelneming in hun rouw, betoond bij
het overlijden van Mijnheer

PIUS DE VLEESCHOUWER.