

« God, als ons aardse huis, ons lichaam, wordt
afgebroken, heeft Jezus al een plaats bereid
in uw huis om daar voorgoed te wonen ».

(Overledenengebed)



DANKBAAR AANDENKEN AAN DE HEER

Prosper, Richard

DE VLEESCHOUWER

echtgenoot van Mevrouw

Emma DE CUBBER,

geboren te Elst op 3 februari 1903 en

godvruchtig overleden in de kliniek

Sint-Elisabeth te Zottegem op 25 september 1988,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

De dood is de thuiskomst bij de Vader.

Wij hebben hier geen blijvende woonplaats.

Richard was een geboren en getogen Elstenaar van onze « Hoogstraat ». Zijn wieg stond er al meer dan 85 lentes geleden en zijn leven verliep er in de buurt tot in de herfst van zijn leven. In de tijd van het arme Vlaanderen kwam hij uit een kristelijk, kroostrijk gezin van zeven. Met zijn geliefde Emma bouwde hij zich een huis en een thuis op. Elk huis heeft zijn kruis vooral bij de vroegtijdige dood van de oudste zoon. Hij werkte er zich moedig door tot hij moegewerkt en ten einde toe geleden een beter land is ingetreden.

Na een rijkgevuuld leven in liefde en trouwe plichtsvervulling mag hij nu de vruchten plukken in een eeuwig leven. Kom, goede en trouwe dienaar, kom binnen in mijn Rijk.

Wij bidden : heden zij uw verblijf in de stad van vrede en uw woning in het heilige Sion bij God, onze Vader. Roep deze mens ten leven, vergeef hem wat hij misdeed en laat hem delen in de onbegrensde vrede die Gij aan uw getrouwen hebt toegezegd in Christus Jezus onze Heer. Amen.

Goede echtgenote, laten we dankbaar zijn voor de liefde die ons op aarde heeft verenigd. Wij zijn één gespan geweest in zorgen en vreugde meer dan 50 jaar. Wij blijven verenigd in gebed. Uw zorgen waren de laatste weken mijn grootste hulp.

Lieve kinderen en kleinkinderen, « vaartwel ende levet scone ». Gij waart mijn fierheid in mijn leven. Laat mij verder leven in dankbare herinnering. Bij de Heer blijf ik U nabij.

Mijn sterven moge voor allen een oproep zijn in liefde en trouw zijn eigen plicht te vervullen. Dan is dit korte leven een doortocht naar de eeuwigheid. Alle leven keert naar God terug. Tot weerziens !

Voor uw blijken van medeleven in hun rouw danken U de families

**DE VLEESCHOUWER, VAN DEN DRIESSCHE,
DE CUBBER, VAN WAMBEKE.**

Drukk. Devleeschouwer-Hoste en Zonen, Brakel