

O Vader, uw deugdzaam leven heeft ons  
langen tijd gesticht; moge God U vrede  
geven, nu dat ge overleden ligt.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mijnheer

**RICHARD DE VLEESCHOUWER**

weduwnaar van Mevrouw

**Eudolie VAN DAMME**

geboren te Ophasselt de 13 Maart 1867 en  
aldaar zeer godvruchtig overleden de 21 Au-  
gustus 1955, voorzien van al de troostmiddelen  
onzer Moeder de H. Kerk en de Apostolische  
Zegen.

Erelid van de Bond van 't H. Hart.

Vereerd met gouden Palm der Kroonorde.

De Heer tooide hem met vindingrijke gaven  
en met de deugden van een voorbeeldige kriste-  
lijke vader. Hij kende geen groter vreugde dan  
de Heer trouw en werkzaam te dienen, zijn echt-  
genote gelukkig te maken, zijn kinderen vroom  
op te voeden en zijn medemensen liefdevol ten  
dienste te staan.

Hij placht zijn lange leven, den scherpen tand  
van 't staal te temperen en te wetten en door  
zijn kunst tot bruikbaarheid te zetten. Eilaas, een  
scherper staal heeft hem de levenskracht ont-  
nomen. Maar lang genoeg heeft hij gearbeid en  
geleden, geofferd en gebeden, opdat God hem  
een betere dan een aardse kroon zou smeden.

Teergeliefde kinderen, hebt dank om uw  
grote genegenheid. Ik weet hoe smartelijk dit

scheiden U treft. Doet wat gij van mij geleerd,  
gehoord en gezien hebt en de God van vrede  
zal met U wezen. Blijft elkander steunen en  
bidt voor mijn zielerust.

Dierbare Medeleden van de Bond van het  
H. Hart en Vrienden allemaal, bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 d. afl.)



De familiën

DE VLEESCHOUWER,

MOREELS,

VAN DAMME

en

BAUWENS

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hun betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene

DANKEN U.

---

Drukkerij A. Van Der Bracht, Voorde.