



Dankbaar aandenken aan:

MEVROUW

## **Simone De Vleeschouwer**

**echtgenote van de Heer  
Oscar Delcourt**

geboren te Erwetegem op 12 november 1919  
en overleden in de Kliniek Zusters van  
Barmhartigheid te Ronse op 20 december 1997,  
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.



De families De Vleeschouwer, Delcourt,  
Van Tortelboom en Van Clarenberge dankt U voor  
uw medeleven en gebed.

Namis: maandag 26 januari 1998 om 18.45 uur.

Druk Hans Maginet, Zottegem  
Begr. Raoul, Brakel

Lieve ma,

Je hebt een druk leven gehad van zorgen,  
verdriet en vreugde.

Je hebt van je 12 jaar moeten meewerken  
voor je zussen en broers als oudste van  
8 kinderen.

Je hebt ook voor mij, je dochter, en  
schoonzoon veel gedaan en ons steeds  
bijgestaan.

Je hebt ook geleefd voor je kleinkinderen,  
achterkleinkind en speciaal voor je lieve man,  
die je de laatste maanden zo goed heeft verzorgd.

Ma, je hebt de laatste zeven jaar veel verdriet  
en pijn gehad, en toch heb je nog naar je laatste  
50ste huwelijksjubileum toegeleefd.  
Daarna heb je stilaan de moed verloren.

Ma, ik had je nog zoveel willen zeggen,  
maar ik ga U nu laten rusten in vrede.  
Eens zien wij elkaar terug bij de Heer.

Je dochter, schoonzoon,  
kleinkinderen en achterkleinkind.