



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Theoduul DE VLEESCHOUWER

weduwnaar van **Mevrouw Bertha WALRAEVENS,**

geboren te Elst op 17 november 1896 en
godvruchtig overleden in het Rustoord
« Najaarszon » op 1 juli 1986,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

« Scheiden doet lijden », maar toch zijn we dankbaar en tevens fier om het leven dat vader geleid heeft.

Hij wist wat werken was, want met metsen en in al zijn vrije tijd aan landbouw te doen heeft hij voorzien in de noden van zijn gezin. Hij heeft ook ondervonden hoe een mens leven harde perioden kan hebben. Geboren in de arme tijd, heeft hij de ellende van de beide wereldoorlogen gekend. Samen met moeder heeft hij steeds gezorgd en gespaard, ze hebben zich met weinig weelde tevreden gesteld, wetend dat hun kinderen dan des te

meer vruchten zouden oogsten. Zolang het mogelijk was, heeft Theoduul thuis een schone verzorging gekregen, omringd door de liefde en genegenheid van zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Tot hij de laatste jaren noodgedwongen moest opgenomen worden in « Najaarszon », waar hij zeer gelukkig is geweest.

Heel dit schone leven was gedragen en ondersteund door zijn daadwerkelijk christen-zijn. Zijn zondagsmis uit dank en om steun te vragen wou hij niet missen. We bidden de Heer dat Hij hem roept met de woorden : « Kom en neem nu bezit van het hemelse geluk dat voor u was weggelegd als loon voor uw schoon leven ».

De families

DE VLEESCHOUWER, DE PREZ,
WALRAEVENS, DE STAERCKE,
danken U.

Namis :

woensdag 13 augustus 1986 om 19.30 uur.

Begrafenissen Piteraerents-De Cubber, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel