

Een van Gods mooiste vindingen is  
de moeder !



Bid voor de ziel van  
MEVROUW

## Maria DE VLIAGER

echtgenote van de HEER

Paul DE VLIAGER

voor het tijdelijk leven geboren te Nieuwerkerken, op 1 mei 1914 en naar het eeuwig leven overgegaan te Raalt op 26 oktober 1963, gesterkt door het Sakrament der Zieken, de Pauselijke Zegen en de H. Kommunie in stervensgevaar.

Geen mensentroost kan helpen, daar waar God alleen onze trooster is. Zwaar is de beproeving en ondoorgrondelijk Zijn raadsbesluiten. Maar dit weten we door ons geloof : dat God onze Vader is en door Zijn Voorzienigheid wel en wee doorheen ons leven weeft om ons nader bij Hem en dichter bij ons eeuwig geluk te brengen. Buigen we dan diep getroffen, maar met kristene gelatenheid het hoofd en zeggen wij doorheen onze tranen : God gaf; God nam; Zijn H. Wil geschiede.

Mijn dierbare echtgenoot en mijn lieve kinderen, ik dank U voor uw genegenheid en liefdevolle zorgen. Uw goedheid en zelfvergeten liefde was voor mij een opbeuring en de beste troost in dagen van pijn en verdriet. Moge uw liefde me blijvend helpen met een vurig gebed.

Beste familieleden en vrienden, bidt voor mij.

Dank aan U, Zusters en Verpleegsters van de kliniek, mijn beste dank voor de zeer goede verzorging.

De Heer Paul DE VLIAGER,  
haar echtgenoot

De Heer Jozef DE VLIAGER,  
De Heer en Mevrouw SCHELCK-DE VLIAGER  
en kind,

De Heer Armand DE VLIAGER,

De families DE VLIAGER,  
DE MOL en  
VAN LONDERZELE,

danken U van harte voor uw  
deelneming en gebeden.

Druk. Van Damme, Nieuwerkerken