

Welaan, trouwe dienaar,  
treed binnen  
in de vreugde van uw Heer.



Bid voor de zielerust  
van de heer

**ACHIEL DE VOS**

echtgenoot van mevrouw

**RACHEL DE SUTTER**

geboren te Strijpen op 12 juli 1916 en  
godvruchtig overleden in het Sint-Elisabethziekenhuis  
te Zottegem op 11 juni 1989,  
gezalfd met de H. Olie.

OUdstRIJDER 1940-45

Houder v. d. Herinneringsmedaille v. d. Oorlog 1940-45,  
het Burgerlijk Ereteken 1e klas,  
de Gouden Medaille in de Kroonorde.

Gepensioneerd N.M.B.S.-werkman.

Rachel De Sutter,  
Hubert en Jeannine Viane-De Vos,  
Johnny en Leona De Vos-Zwaenepoel en Fabienne,  
De families De Vos, De Sutter, De Potter  
en Schietecatte

danken U voor uw gebed  
en blijken van medeleven.

Onze dierbare overledene was een voortreffelijk  
kristen, wiens leven steeds in het teken stond van  
gewetensvolle plichtsbetrachting.

Als trouwe echtgenoot heeft hij samen met zijn  
vrouw gewerkt en gezorgd voor zijn gezin.

Als goede vader gaf hij zelf het voorbeeld van  
werkzaamheid en rechtschapenheid, leerde hij  
samenhorigheid en naastenliefde.

Zo was hij ook in zijn omgang met de medemens  
een vriend op wiens dienstvaardigheid nooit vergeefs  
beroep kon worden gedaan. Dit kunnen ongetwijfeld  
zijn geburen en zijn vele vrienden getuigen.

Steeds was hij God dankbaar voor elke dag die hij  
uit Zijn handen mocht ontvangen.

Beminde echtgenote, samen hebben wij steeds ons  
gezin in liefde opgebouwd; door uw liefdevolle  
zorgen werd mijn lijden minder zwaar. Ik dank u  
voor al uw goede zorgen en uw warme genegenheid.  
In het gebed en de onverbreekbare liefde zullen wij  
steeds met elkaar verenigd blijven.

Beste kinderen en kleinkind, gij weet hoe ik van u  
allen hield. Uw geluk was ook het mijne. Denk,  
samen met moeder, nog dikwijls aan mij.

Beste familieleden en vrienden, dank voor uw  
talrijke blijken van genegenheid, verbreek de band  
der vriendschap niet; maar gedenk mij regelmatig  
eens in uw gebed.

---

Drukkerij Melckebeke Zottegem