



DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Alberta DE VOS

weduwe van
de heer Richard, Gaston PLAETENS,

geboren te Nederbrakel op 1 december 1901
en godvruchtig overleden in de kliniek
Sint-Franciscus te Brakel op 13 april 1983,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Kristelijke Bond
der Gepensioneerden.

In Psalm 90 lezen we het vers: De maat
van ons leven is zeventig jaar, of als we
heel sterk zijn tachtig. Het meeste daarvan
is nog kwelling en zorg ».

Alberta heeft deze gezegende ouderdom mogen bereiken in een goede gezondheid, behalve de laatste jaren die getekend waren door een slepende ziekte.

Zij heeft haar brood niet in ledigheid
gegeten. Samen met haar geliefde echtgenoot
heeft ze een bloeiende zaak opgebouwd door
hard en onophoudend werken, met daarbij de
zorgen voor de opvoeding van haar vier kin-
deren. Tot het einde bleef ze bezorgd de be-
drijvigheid om haar heen volgen.
Een mens in nood liet ze niet met ledige
handen heengaan en vooral haar kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen onder-
vonden haar vrijgevigheid.

Wij allen die in haar goedheid en liefde
hebben mogen delen willen haar nu dank-
baar gedenken in ons gebed tot de Heer en
Hem smeken dat Hij haar opneme in de
eeuwige vreugde vanwaar ze haar liefde en
zorg voor de haren zal kunnen verder zetten.

De families

DE VOS, PLAETENS,
VAN DE CAPPELLE, VAN DEN BOSSCHE

danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begr. M. Piteraerents, Tenbosse 24, Brakel