

Weest steeds bereid, want de Heer komt op een  
onvoorziën uur! (Matth. 24, 44)



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

## **Aimé-Joseph DE VOS**

echtgenoot van Mevrouw

**Emma VANDEN ABEELE**

geboren te Nederbrakel, de 25 Mei 1886 en er  
godvruchtig overleden, de 7 April 1953.

**Opgeëiste van de Oorlog 1914-18.**

Hoe troostvol zijn de volgende woorden uit het  
Boek der Openbaring: « Zalig zijn de doden die in de  
Heer sterven! » Van nu af aan reeds zegt de H. Geest,  
zullen zij rusten van hun arbeid, hun werken immers  
volgen hen. (Ep. Mis der overled.)

Wat is er van de dood te geloven? Dat niemand  
die geboren is haar kan ontgaan en daarenboven dat  
zij ons kan overkomen als wij ze het minst vrezen.

Die dierbare overledene was gelukkiglijk een braaf  
en voorbeeldig man die steeds zo leefde dat hij steeds  
gereed was om voor Gods Rechtersstoel te verschijnen.  
Gelukkig de mens die steeds dagelijks de doof voor  
ogen heeft want niet de onvoorziene, maar alleen de  
onvoorbereide dood moet men vrezen!

Beminde echtgenote, dierbare kinderen, mijn on-  
verwacht verdwijnen uit uw midden slaat ongetwijfeld  
een bloedende wonde in uw hart, doch troost U in de  
gedachte dat we eens elkaar zullen weerzien in Za-  
lige blijdschap. Hebt dank voor al uw liefde en gene-  
genheid. Ik zeg U allen. Betoont mij verder uw ge-  
negenheid met veel voor mij te bidden. Ik zeg U allen  
vaarwel en tot blij weerziens.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust!

De 4 akten. (12 j. afl.)

Vandendriessche, opv. Paul De Vleeschauwer, Nederbrakel.

Mijnheer en Mevrouw Roger DE VOS-DUMOND en kinderen;

Mevrouw Gabriëlle DE VOS en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Frans VAN CAUWENBERGE-DE VOS en kind;

De Familiën DE VOS-VAN LIERDE, VANDEN ABEELE-DE PRIJCK,

Bedanken voor de blijken van deelneming  
in de smartvolle rouw die hen tref.