

Op U, o Heer, heb ik gehoopt, ik zal niet
beschaamd worden in eeuwigheid.



TOT VROOM AANDENKEN

van de Heer

ALBERT DE VOS

geboren te Elst op 10 december 1891 en er
godvruchtig overleden op 12 april 1974,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Gepensioneerd Controleur van de Belastingen.

Gelukkig en wijs is de mens, die altijd
zo leeft zoals hij wenst in het uur van de
dood bevonden te worden.

Uit christene ouders gesproten, bleef hij
trouw aan de voorvaderlijke zeden, aan de
oude gewoonten, aan het rijk geloof, aan
eenvoud en gebed.

Midden de beproevingen behield hij zijn
kalmte en zijn persoonlijkheid, wars van alle
gekunsteldheid.

Heer, gij alleen weet wat ik in stilte en
met een goed hart voor de mensen deed.

Uitgeput van krachten en kwijnend onder
de last der ziekte is hij heengegaan, zijn
ziel aan de goddelijke Schepper aanbiedend
om zich in zijn tegenwoordigheid te ver-
blijden.

Geliefde zuster, bedroef U niet buitenmate
bij dit afscheid, bid en betrouw op God in
groot geloof.

Bemide bloedverwanten en vrienden, hebt
allen dank voor uw genegen zorgen, blijft
mij steeds in uw liefde en uw gebed in-
dachtig.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families DE VOS en LEURS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel