

Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest

†

**BID VOOR DE ZIEL**

van Mijnheer

**Alfons DE VOS**

echtgenoot van Mevrouw

**MATHILDE BEKE**

geboren te St. Maria-Lierde, op 25 maart 1892 en godvruchtig in de Heer ontslapen te St. Martens-Lierde, op 8 maart 1969.

Gesterkt door het Sakrament der Zieken 'en de Pauselijke Zegen.

In trouwe plichtvervulling, als echtgenoot en vader, wist hij het de zijnen goed te maken in dit leven. Door zijn eenvoud en hartelijkheid in de omgang met zijn medemensen genoot hij de achting en de vriendschap van velen.

Wij treuren om zijn heengaan, omdat wij van hem hielden. Maar we troosten ons met die zekerheid dat de scheiding slechts tijdelijk is. Want, dat weten wij door Gods woord : „Eenmaal zullen wij voor altijd samen zijn bij de Heer !,..

Dierbare echtgenote en kinderen, vaarwel en leef zo dat gij naast het vergankelijke aards geluk, ook en vooral het onvergankelijk geluk in de eeuwigheid verdient.

Dank om uw genegenheid en trouw. Vergeet mij ook nu niet in uw gebed.

Beste familieleden en vrienden, ik hoop dat onze vriendschapbanden niet zijn afgesprongen bij mijn graf, maar dat gij mij met uw gebed zult begeleiden tot voor Gods rechterstoel, om daar voor mij ten beste te spreken.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

Uw gebed was een steun voor de overledene en uw oprechte deelneming een ware troost voor ons.

Daarvoor danken U :

De families :

DE VOS,

BEKE

VAN DEN STICHELEN

en

CARRIJN