

Zoet is het te sterven voor die voor God geleefd heeft.

H. Augustinus



Gedenk in uw gebeden de ziel van

MEVROUW

ALIDA DE VOS

weduwe van

Mijnheer THEOFIEL VAN DE PUTTE

geboren te Maarke-Kerkem op 24 Augustus 1881
en zacht in den Heer ontslapen te Zegelsem
op 5 Maart 1944

versterkt door de H. Sacramenten der stervenden

Lid van de pauselijke missiewerken

Lid der Boerinnengilde.



Eene deugdzaame vrouw zal geprezen worden.

Boek der Spreuken

De dierbare en betreunde overledene was een wijze en voorzichtige moeder die hare kinderen in de vreeze Gods heeft grootgebracht en hun door haar lessen en voorbeelden op den weg van eer en deugd is voorgegaan. De Heer heeft haar zoo vroeg aan hun liefde ontnomen omdat haar levenswerk was voltrokken.

Zonder pijn of smart is ze overgegaan van dit kortstondig leven tot het eeuwige leven in God, om beloofd te worden.

Bemindde Kinderen, ik heb U zoo teeder liefgehad, ik deed voor uw welzijn al wat ik kon, ik moet u nu verlaten. Niet mijn wil, maar Gods H. Wil geschiede. Onthoudt de lessen en voorbeelden van Vader en Moeder, zoo zult ge door God gezezend worden. Eens zien we U weder hierboven voor eeuwig. Hoog de harten!

Lieve Kleinkinderen, Broeder en Zusters, bidt voor mij.

Heilig Hart van Jezus, ik betrouw op U!
300 d. afl

Horebeke. druk. De Clippele

Mijnheer & Mevrouw ALFRED FAINGNAERT-VAN DE PUTTE en kinderen :
Meuffer MARTHA VAN DE PUTTE ;
Mijnheer REMI VAN DE PUTTE ;
Meuffer MARIA VAN DE PUTTE ;
Mijnheer FRANS VAN DE PUTTE ;
De Familien DE VOS, VAN DE PUTTE en DE BLEEKER ;

BEDANKEN van harte voor de blijken van
kristelijke en innige deelneming hun beoond