

Gegroet, o Kruis, mijn enige Hoop!

† BID VOOR DE ZIEL VAN †

Mijnheer

## Aloïs DE VOS

echtgenoot van Mevrouw

**Emma GAUBLOMME**

geboren te Zegelsem, de 25 December 1871  
en er, na een pijnlijke ziekte, godvruchtig overleden,  
de 28 Mei 1953, gesterkt door al de troostmiddelen  
van onze Moeder de H. Kerk.

Heer, al wie U dient is er zeker van dat, indien hij beproefd is geworden in zijn leven, hij gekroond zal worden; indien hij in verdrukking is geweest, hij zal verlost worden; is hij gestraft geworden, hij zal barmhartigheid verwerven...., want Gij verheugt U niet in onze verdrukkingen; maar na het onweder geeft Gij stilte en, na onze tranen en onze zuchten overlaadt Gij ons met vreugde. (Tob. 3, 21-22)

Een vreselijke kwaal overmeesterde de duurzame overledene gedurende zijn laatste levensmaanden en hij heeft schrikwekkende pijnen geleden dag en nacht. Maar wij mogen in waarheid getuigen dat hij voorbeeldig was in zijn beproeving en lijden. Hij behield zijn kenschetsend goed humeur bijna tot de laatste dag, tot het menselijker wijze niet meer mogelijk was nog opgewekt te zijn terwille van de alles overmeesterende pijnen. Hij liet tijdig de priester ontbieden om hem de laatste HH. Sakramenten toe te dienen, want hij was zich ten volle bewust van zijn toestand en hij voorzag dat het weldra niet meer mogelijk zou zijn nog de H. Communie te ontvangen. Dat is godsdienst op zijn best, en, wij mogen zeggen; wie zó verduldig kan zijn in het lijden en de beproeving is beter dan een dappere en meer dan een overwinnaar van landen en volkeren.

Het was deerlijk en pijnlijk om die job-mens aan te zien, doch wat ons troost, 't is de zekerheid dat hij op aarde zijn vagevuur heeft doorstaan en nu reeds de eeuwige vreugde en rust geniet bij God.

Duurbare echtgenote, ik weet dat onze scheiding U vele tranen zal kosten, doch troost U terwille van de hemelse vreugde die ik nu geniet.

Bemide kinderen, helpt en eerbiedigt uw oude moeder, want gij weet wat God belooft aan de kinderen die hun ouders eren. Ik dank U allen, maar toch vooral U, mijn geliefde dochter, die mij dag en nacht hebt geholpen, verzorgd en getroost. De Heer zal U honderdvoudig belonen om uw ouderliefde en uw werk van grote barmhartigheid en toewijding.

Jesus, Maria, Jozef. (7 j. afl.)

De 4 akten. (12 j. afl.)

---

Mevrouw Aloïs DE VOS,  
geboren Emma GAUBLOMME;  
Mijnheer en Mevrouw Gaspar GEZELS-DE VOS,  
kinderen en kleinkinderen;  
Mijnheer en Mevrouw Clément DEVOS-VERSMISSEN  
kinderen en kleinkinderen;  
Mijnheer en Mevrouw Petrus DE VOS-MERLAEN  
en kinderen;  
Mijnheer en Mevrouw Alfons MERLAEN-DE VOS  
en kinderen;  
Mejuffer Maria DE VOS;  
Mijnheer en Mevrouw Robert DE VOS-DE CLERCQ  
en kinderen;

De familiën DE VOS en GAUBLOMME,

bedanken voor de blijken van deelneming  
in hun smartvolle rouw.

---

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem