

De rust der ziele in het stervensuur is de beloning van een deugdzzaam leven en het begin eener gelukzalige onsterfelijkheid.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

ALOISIUS DE VOS

echtgenoot van Mevrouw

Maria-Irma De Prez

Geboren te Ste Maria-Oudenhove de 2-7-1887,
en godvruchtig overleden te Ste Maria-Lierde
de 28 Februari 1953.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.
Oud-Strijder 1914-1918.

De deugd van de Christen wordt hier op aarde beproefd in het ijden. De Almachtige heeft het tegenwoordige leven met kwelling vervuld juist om ons de waarde van het toekomstige beter te doen kennen.

Dit gedachtig kon de overledene zijn kruis zoals elk leven het zijne heeft, dragen in goeden gemoede, zonder anderen last te berokkenen. Jaren lang heeft hij zijn land trouw gediend midden het verwoestend oorlogsgeweld en ofschoon zijn gezondheid hiervan de gevolgen droeg, toch sleet hij zijn dagen in voortdurende werkzaamheid en onophoudende zorg, altijd tevreden met het lot dat de Heer hem overzond.

Wij betrouwen dan ook dat Gods woord voor hem in vervulling zal gaan " Welaan

getrouwe dienaar, omdat gij over weinig getrouw zijt geweest, stel ik u aan over veel, kom binnen in het rijk van uw Heer ..

Duurbare Echtgenote en Familie, niemand kan u vergelden voor de liefderijke zorgen mij dag en nacht verleend. Hebt dank en moge de Heer het u lonen, Blijft mij nu gedenken in uw vurige gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

(7 j. en 7 q. afl.)

Zeer getroffen door Uw blijken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank :

De familiën DE VOS, DE PREZ,
HAEZEBAUT en VAN DER HEYDEN.

Uitg. L. Surdiacourt, koster, St-Maria-Lierde.