

Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt gaat! (Mt XI 28)

†

WIL IN EEN VROOM GEBED GEDENKEN

DE HEER

André DE VOS

echtgenoot van Mevrouw

Lea BROODCOORENS,

geboren te Michelbeke op 24 augustus 1927 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 1 december 1979, gesterkt door de HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

André had geloof genoeg om achter het kruis dat hij gedragen heeft en dat hem vroegtijdig naar het graf sleepte, Gods Vaderhand te erkennen en het hoofd te buigen voor zijn heilige Wil.

In de wijde natuur, in de velden en weiden, in de groeikracht van zijn vruchten en vee heeft hij wijsheid geput en God als zijn Schepper ontdekt. Hij was een eenvoudig man wiens geloofsovertuiging rotsvast was, hij wist wie hem het leven schonk en waarom hij leefde en was daarom in wel en wee tevreden en dankbaar.

Vrij vroeg werd hij door een kwellende ziekte getroffen die hij met stichtende overgave en bewonderenswaardige gelatenheid ge-

dragen heeft. Zelfs zonder genezing in het vooruitzicht verloor hij nooit de moed en bleef hij voor al zijn noden op God betrouwen. Met de hemel voor ogen zegende hij stervend, Gods zalvende hand die hem uit zijn lijden verlostte.

Dierbare echtgenote, ons leven was hard, maar spijs alles hielden w'er van en van elkaar. Dank voor uw begrijpende liefde en helpende zorgen.

Teergeliefd dochtertje, voortaan zult gij de raad en daad van uw vader, die gij nog zeer nodig hebt, moeten missen. Maar heb moed, van uit de hemel zal hij u helpen. Vergeet mijn inspanningen niet voor u, bid samen met moeder voor mij, luister naar haar goede raad en help haar deze zware beproeving te dragen.

Familieleden en vrienden, dank om de genegenheid en vriendschap die ik zo dikwijls van u mocht ondervinden. Offert me ook een gebedje en tot weerziens in de eeuwigheid.

Jezus barmhartigheid.

De families DE VOS, MINCKE,
BROODCOORENS, DE WEIRDT,
danken U voor uw blijken van kristelijk medeleven.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel