



DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

André DE VOS

echtgenoot van

Georgette VANDEWATTIJNE,

geboren te Opbrakel op 3 augustus 1931 en
overleden in de kliniek « Zusters van Barm-
hartigheid » te Ronse op 28 mei 1985,
voorzien van de HH. Sakramenten.

Onze dierbare overledene, die we vandaag
met zoveel droefheid in het hart ten grave
dragen, was een ingoed man, een trouwe
echtgenoot. Zo graag had hij nog vele ja-
ren verder gelukkig geweest met zijn echt-
genote en bij zijn familie. Zelfs de beste
zorgen mochten niet baten.

Bidden we nu tot God dat Hij André vol
barmhartigheid opneme in het Hemels Vader-
huis. Bidden we ook dat God hén zegene
en sterke die zijn aanwezigheid zo moeilijk
kunnen missen.

Als gelovige mensen weten we dat de dood
niet het einde is, maar de overgang naar
het andere, eeuwige leven. Moge deze ge-
dachte een ware troost zijn voor hen allen
die treuren om het verlies van één van
hun dierbaren.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

De families

DE VOS, VANDEWATTIJNE,
RIMBAUT, GODIJN,

danken U.

Uitg. Raf. Vandergeynst

Begrafenissen-Crematies RAOUL, Brakel

Druk. Devleeschouwer-Host een zoon, Brakel