

†

Gedenk met ons in een vroom gebed
en goede herinnering de ziel van
de Heer

André DEVOS

weduwnaar van Bertha Pieters,
geboren te Everbeek op 28 augustus 1908
en plots overleden te Everbeek
op 27 maart 1988.

*Vraag niet waarom ik zo onverwacht van
U werd weggenomen. Heer, Uw raadsbe-
sluiten kon immers geen mens doorgronden.
(Tob. III,20)*

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetje die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op een keer
dan ben je aan je laatste beetje toe.

Toon Hermans

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie,
ik dank U voor alles wat gij voor mij ge-
daan hebt en ook geweest zijt. Bidt de
Heer dat Hij mij vergeving schenke en
dat Hij U sterke.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.
H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

De families

Devos, Vanderstraeten,
Pieters, Soetens,
danken U.

Namis : zondag 3 juli 1988 om 10.30 u.

Uitg. Raf. Vandergheynst, Everbeek
Druk. Devleeschouwer en zonen, Brakel