

Al komt Hij dan ook
in de eerste of in de tweede nachtwake,
gelukkig de mens, die de Heer
wakend zal vinden.



DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER

André DE VOS

echtgenoot van
Mevrouw Christiane VAN DER HEYDEN,

geboren te Sint-Martens-Lierde op 1 april 1942
en plots overleden te Oudenaarde
op 13 juni 1987.

—
Bij dit plotse en al te vroegtijdig overlijden
wordt ons hart bestormd door vele vragen,
waarop wij geen antwoord weten. Waarom
deze man, die zo vriendelijk en gediensdig
was, en die er nog zo nodig was voor zijn
gezin? Waarom zo plots, zo zonder enig
afscheidswoord en zonder kans tot afscheid
nemen? En hoe dit alles te rijmen met die
« goede » God, waarin wij verondersteld zijn
te geloven, die « Vader » van wie de schrift
ons leert, dat Hij onze namen liefdevol in de
palm van zijn hand heeft gegrift?

In uren van groot verdriet kan geloven
inderdaad een moeilijke opgave zijn. En toch
is het onze stevigste houvast, het enige dat

overeind blijft als het andere begeeft. Juist
door dat geloof en alleen door dat geloof
kunnen wij blijvend een toekomst zien, zowel
voor onszelf als voor de overledene. Maar
dan moeten wij proberen te vatten, dat God
met andere maten meet, dat Hij ons geluk
beoogt vanuit een eeuwigheidsperspectief. Als
wij daarin slagen, kunnen wij, zelfs in de
ergste nood, nog bidden: onze Vader, ge-
heiligd zij uw naam, uw wil geschiede op
aarde als in de hemel.

Laten wij dan met deze woorden, die de Heer
ons zelf heeft geleerd, afscheid nemen van
deze man, die ons in alle eenvoud en zonder
vertoon in geloof is voorgegaan en die, ge-
richt en gesterkt door zijn geloof, in ons
midden een goed mens is geweest. En laten
wij het vele kleine waarin hij groot was in
dankbaarheid gedenken, vooral door het een
kans te geven in onze eigen handel en wandel,
zodat zijn leven en streven ook hier op aarde
bestendigd wordt.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U!

De families

De VOS, DE NOOZE,
VAN DER HEYDEN, LABIAU,
danken U.

Namis: zondag 28 juni 1987 om 9.30 uur.

Rouwleiding bvba RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel