

Wilt uw leven in de lijn
van Moeders leven richten,
en blijft u aan den stillen schijn
van haar deugden stichten.

Bid voor † de ziel

van

ANGELINE-MARIE DE VOS

echtgenote van

FRANCIES ELET

geboren te Oprekel de 14 Juni 1883, en er
godvruchtig overleden, de 28 December 1950
Gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden
Lid van de Wekelijks Kruisweg, van de Voortplan-
ting van het Geloof en andere Godvruchtige Ge-
nootschappen.

**VEREERD MET HET ERETEKEN VAN
MOEDER VAN TIEN KINDEREN.**



De eerste grote gave die een mens ont-
vangen kan, is : een goede moeder te be-
zitten. Zorgzaam toot God de moeder met
vele deugden : goedheid, oprechte liefde,
geduld en een sterk geloof.

De duurzame overledene droeg in zich
het beeld van een goede moeder. Zij was
zo hartelijk, zo zachtmoedig en immer
moedig, Zij was waarlijk de zon van het
huiselijk leven. Zij spaarde zich zelf nooit,
maar gaf zich helemaal voor het welzijn
van haar man en haar kinderen.

In onwankelbaar vertrouwen op Gods
Voorzienigheid, heeft zij haar talrijke kin-
deren opgevoed in eer en deugd, meer door
gebed en voorbeeld dan door vele woor-
den. Zij leerde haar kinderen bidden, zij

bad met haar kinderen, en God beant-
woordde hun gebed met de uitverkiezing
van een van haar kinderen.

Een leven ten volle aan God en het ge-
zin gewijd wordt dikwijls een leven van
beproeving en smart. Dat moest ook de
duurbare overledene ondervinden. Maar
alles aanvaardde zij met een groot geloof,
met geduld en liefde en zij droeg het op
voor het welzijn van haar duurzamen.

Beminde echtgenoot, kinderen, kleinkin-
deren en bloedverwanten, gij weet hoe ik
u allen innig lief had. Gij hebt mij veel
troost en steun verleend, vooral in mijn
langdurige ziekte, God lone er u om.
Blijft mijner gedenken in uw H. H. Missen
en gebeden, Gij vooral mijn dochter, die
u den Heer hebt toegewijd, God zegene
en God beware u !

Jezus, Maria, Jozef ! (7 j. afl.)



De Familiën ELET-DE VOS :

Danken U van harte voor
de blijken van oprechte
deelneming door U betoond.