

U, Heer, zij lof gebracht
omdat Gij tot de aanschouwing
van uw heerlijkheid hebt toegelaten

ZUSTER ALBERTINE

(Mejuffer Anna De Vos)

van de Zusters van Sint Franciscus van Opbrakel.

Zij werd geboren te Elst op 19 september 1899;
zij wijdde zich aan de Heer toe door haar klooster-
geloften op 27 april 1926 en overleed in de
Sint Franciscuskliniek te Opbrakel-Brakel, op
20 juli 1978, voorbereid en gesterkt door de
gebeden en de sacramenten van de Kerk.

Twee jaar geleden vierde Zuster Albertine haar
gouden kloosterjubiläum. Op haar herinnerings-
prentje schreef zij:

„Vader, dank U voor het verleden
dank U voor het heden;
voltooi wat Gij begonnen zijt
tot lof van uw heerlijkheid“.

Zelden maar werd een bede zo trouw bewaarheid:
de Heer heeft werkelijk in haar voltooid wat Hij
begonnen had. De gouden kroon die zij had ver-
worven voor vijftig jaren trouwe dienstbaarheid aan
God en aan haar medemensen, wilde Hij nog versierd
zien met talrijke korallen: de gedwongen rust op
haar kamer; de groeiende ongemakken en pijnen
van haar ziekte; verschillende sterfgevallen van
familieleden van wie zij zoveel hield en die zij niet
eens een bezoek kon brengen tijdens hun ziekte;
de noodzaak van een laatste heelkundige tussen-
komst met verblijf en verzorging in de kliniek; de
inwendige strijd tussen leven en sterven... het waren
zovele gelegenheden om gelijkvormig te worden met
de lijdende Christus, het werden zovele schitterende
parels aan haar gouden kroon om de heerlijkheid
van het leven bij God binnen te gaan.

Laten wij het danklied dat zijzelf heeft ingezet nu
verder uitzingen tot lof van Gods heerlijkheid.
Wij:

haar broer, zusters en familie van wie zij zoveel
hield en met wie zij door sterke familiebanden
innig verbonden bleef;
haar oversten en medezusters die mochten er-
varen hoezeer zij verknocht was aan de Zuster-
gemeenschap van de heilige Franciscus en hoe
groot haar inzet en haar toewijding is geweest
voor hen met wie zij geleefd heeft;
wij allen die haar hebben gekend en die haar
genegenheid en haar dienstbaarheid mochten
ondervinden...

Heilig, heilig, heilig de Heer
de God der hemelse machten.