

Vader, je was zo kranig
geen klacht kwam uit je mond
je tranen heb je bedwongen als dusdanig
je pijnen met een glimlach afgerond.



TOT ZALIGE GEDACHTENIS AAN
DE HEER

Basil, Victor DE VOS

Rustend uurwerkmaker

Weduwnaar van Yvonne DEPREZ
Echtgenoot van Maria NAUDTS.

Geboren te Zegelsem op 14 juni 1907 en
overleden te Ronse op 13 oktober 1991,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Namis : woensdag 30 oktober te 19.30 uur.

DANK VANWEGE DE FAMILIES
DE VOS, DE CUBBER, DEPREZ,
VAN DER LINDEN, NAUDTS, BLONDELLE.

Rouwleiding Am. Marroyen - Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., - Brakel

« Het einde van de strijd
valt op de juiste tijd ».

Zo heeft Victor het ervaren en beleefd. Hij was
een man die veel geleden en gestreden heeft
en die, niettegenstaande dit alles, nooit heeft
gemord noch geklaagd.

Als echtgenoot en vader was hij de ingoede,
zachtzinnige steun van het gezin; van kinde-
ren en kleinkinderen geliefd en vertroeteld, en
voor elkeen van hen een voorbeeld van levens-
kunst en lijdensmoed.

Hij kon fier gaan op zijn fijnzinnige vakmans-
kunst; graag heeft hij haar voor velen ten
dienste gesteld. Hoe vaak heeft hij de treden
bestegen van onze klokketoren opdat alle dorps-
genoten « juist zouden kunnen zien hoe laat
het was ».

Gedurende zijn laatste levensjaren vorderde de
tijd zeer traag : de zware slinger van de klok
bonsde telkens weer als een mokerslag van
pijn in zijn aftakelend lichaam.

De liefde en het engelachtig geduld van zijn
echtgenote en kinderen hielden hem overeind
en ondersteunden zijn diep geloof.

Dierbare echtgenote, beste kinderen en kleinkin-
deren, weent niet om mij, mijn tijd is voorbij,
mijn strijd is gestreden, de Heer is gekomen,
op de juiste tijd; hebt dank voor zoveel liefde
en voor zoveel goede zorgen; ik wil vanuit
de hemel verder dicht bij U zijn.